

Redactioneel

Nieuwe vormen

Van het turkoise naar het knalrood met de steeds schuiner wordende balken zijn we met ingang van dit nummer in geheel ander vaarwater terecht gekomen.

Onze wens de vorm met de inhoud te laten sporen krijgt, dankzij onze vormgeefster, steeds meer gestalte: de tradionele akademiese filosofie wordt opengescheurd en -gebroken om zo ruimte te maken voor progressieve filosofie.

Dit stelt ook eisen aan toekomstige auteurs. Zij zullen vanaf heden niet alleen gevraagd worden om het artikel in drievoud en op regelafstand $1\frac{1}{2}$ te typen, maar ook het verzoek krijgen het vormaspekt serieus in overweging te nemen en - indien mogelijk - voor de verbeelding van de inhoud suggesties te doen.

Dat de inhoud progressief filosofies van aard moet zijn lijdt geen twijfel. Over het begrip 'progressief' wordt echter steeds langer en breder gepraat. In de afgelopen 5 jaar zijn in de praktijk (n.l. bij de selektie van artikelen) de kontouren *hopelijk* zichtbaar geworden van wat wij onder progressieve filosofie verstaan.

De krisiswerkgroep 'Alternatieven in de wetenschap' staat deze keer garant voor de inhoud van het themagedeelte dat de titel draagt 'Wetenschap, orde en macht'.

Met het oog op het 5-jarig bestaan van Krisis (in mei) lijkt het ons interessant de diskussie over bovengenoemde uitgangspunten en over de praktijk van Krisis in deze (wat valt er allemaal onder progressieve filosofie?) op gang te brengen. Bij deze roepen we lezer(es)s(en) op zich uit te spreken en zich te wagen aan het schrijven van een korte bijdrage aan deze diskussie.

Een voorzetje wordt in dit nummer gegeven door - wellicht niet helemaal eerlijk - een redaktielid, onder de kop 'Wat is progressieve filosofie?'

Terugblikken op 5 jaar Krisis laten we achterwege. Daarom wijzen we op activiteiten die in het verschiet liggen. Allereerst maken we eenieder attent op de studiedag over

Wetenschap, orde en macht op 31 mei, die dit themanummer met dezelfde titel begeleidt. De dag wordt besloten met een forumdiskussie over het thema 'Wat is progressieve filosofie?' Dit alles wordt gevolgd door een feest ter gelegenheid van '5 jaar *Krisis*', waarvoor iedereen hierbij van harte uitgenodigd wordt.

Het programma voor deze dag vindt u op pagina 2.

Een uitgebreide recensie- en signalementenrubriek besteedt in dit nummer aandacht aan resp. een viertal boeken en drie tijdschriften.

Op stapel staat vervolgens een themanummer over feministische theorie. Ook dit nummer gaat samen met een studiedag - deze keer georganiseerd in samenwerking met de Internationale school voor Wijsbegeerte in Leusden op 15 juni, in het kader van de jaarlijkse Feminisme en Filosofie-konferentie.

In de rubriek Informatie aandacht voor de activiteiten van het Nijmeegse Centrum voor filosofie en samenleving, dat vorig jaar een serie cursussen startte voor ieder die in filosofie geïnteresseerd is.

Verder aandacht voor een activiteit, die onder *Krisis*-vlag ontplooid gaat worden: een voorstel tot oprichting van onderzoeksgroepen van 'baanloze' filosofen.

In de rubriek *Diskussie*, naast de start van een debat over progressieve filosofie, ook een tweetal kritiese reacties: *Carla Schulte* verzet zich tegen de wijze waarop *Barbara Noske* in *Krisis* 16 de milieubeweging verwijt de dieren te verwaarlozen. *Uwe Becker* reageert op het artikel van *Ernesto Laclau* in *Krisis* 15. *Becker* gaat een heel eind mee in *Laclau's* kritiek op het klassenreduktiovisme en ekonomisme, dat kenmerkend is voor veel marxistische theorievorming, maar verwijt *Laclau* iedere verklarende kracht van zijn theoretiese 'oplossing' met het klassieke marxisme overboord te gooien. Een gedeeltelijke herwaardering van *Marx* dus!